

Mr. F.W. Voorink Stichting

————— ••• —————

Spoorstaat 32 • 7101 GV Winterswijk

0543 - 518 364

www.synagogewinterswijk.nl • info@synagogewinterswijk.nl



Jaarverslag 2015 Mr. F.W. Voorink Stichting

Beloningsbeleid: de bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun inzet geen beloning.

Het bestuur heeft zich in 2014 vooral met de volgende onderwerpen beziggehouden: Organisatie - Subsidie - Fondsenwerving - Activiteiten - Financiën

Het bestuur

- Fons Catau
- Dagmar Draadjer
- Carl Drees
- Harry Meulenkamp
- Mirjam Schwarz
- Sjoerd van der Werf

De adviseurs

- Ben Westerveld
- Tiemen Epema
- Henk Vis

Externe contacten

- kennismakingsbijeenkomst op zondag 21 juni voor joodse gemeente Winterswijk, stichting Vrienden van Kolle Kaal, werkgroep Leren van de Oorlog, Mr. F.W. Voorink Stichting
- gemeente Winterswijk, met het oog op eventueel gezamenlijk organiseren van bezoek Johanna Reiss
- stichting bij Leven & Welzijn met tips over beveiliging van de synagoge tijdens activiteiten
- Museumfabriek Winterswijk, gebruik maken van elkaars archief
- Joods Historisch Museum
- NIG Winterswijk
- Kolle Kaal
- Werkgroep Leren van de Oorlog

Activiteiten

- Woensdag 22 april, eerste Voorink-lezing door Ernst Hirsch Ballin
- Extra openstelling op zondag 3 mei: Herinneringen aan joods Winterswijk, verhalen en foto's. Openstelling van 14.30 tot 16.30 uur, gratis toegang, vrijwillige gift voor onderhoud.
- Donderdag 28 mei Miriam Guensberg, schrijfster, dochter van een Pools-joodse vader. Aan de hand van tekstfragmenten en filmbeelden gaat zij in gesprek met het publiek. Haar verhaal is niet autobiografisch, maar wel gebaseerd op de verhalen van haar familie.
- 26 juli: vrijwilligers van Schuld en Boete aan het werk op de begraafplaatsen (Misterweg en Spoorstraat).
- Zondag 6 & zondag 13 september, Vee & Vlees, veehandelaren & slagers, joodse Winterswijkers. Expositie voor European Day of Jewish Culture en Open Monumentendag. Een verhaal in woord en beeld over de ambachtelijke achtergrond van de joodse gemeenschap in het Winterswijk van voor de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de middagopenstelling vertellen veehandelaar Sallo van Gelder (Aalten) en huidenhandelaar Menno de Leeuw (Winterswijk) over hun leven en beroep.
- Zondag 11 oktober, Leny's levens. Henk Jansen vertelt het bijzondere verhaal van de inmiddels 96-jarige Leny Adelaar-Polak. Zij was ook aanwezig in de sjoel waar zij in 1942 trouwde. (Maand van de Geschiedenis)
- Dinsdag 27 oktober, vertoning van de film Im Labyrinth des Schweigens voor leerlingen hoogste klassen Havo en VWO van het Gerrit Komrij College. Alle bezoekers krijgen een brief mee voor hun ouders, waarin het doel van de Voorink Stichting wordt uitgelegd. (Maand van de Geschiedenis)
- donderdag 10 december, chanoekaviering voor donateurs en genodigden. Rabbijn Binyomin Jacobs vertelt, cantor Baruch Chauskin zingt.



Vee & Vlees

Veehandelaren & slagers
Joodse Winterswijkers

Een verhaal in woord & beeld over de ambachtelijke achtergrond van de joodse gemeenschap in het Winterswijk van voor de Tweede Wereldoorlog. Dat verhaal wordt ter plekke geïllustreerd met foto's en teksten, maar op twee zondagmiddagen ook verteld door een huidenhandelaar en een veekoopman. Kom kijken en luisteren!



Zondag 6 & zondag 13 september • 13.30 - 16.30 uur
Synagoge • Spoorstraat 32 • Winterswijk
www.synagogewinterswijk.nl



Leny's levens

Het bijzondere leven van Leny Adelaar-Polak voerde van Bathmen naar Winterswijk, via Westerbork naar Auschwitz en uiteindelijk weer terug naar Bathmen. Dat leven is door Henk Jansen opgetekend, hij vertelt haar verhaal. Misschien is de 96-jarige Leny daar zelf ook bij, in de sjoel waar ze in 1942 trouwde...



Zondag 11 oktober • 15 uur
kaarten à €5 te koop bij boekhandel Kramer
synagoge • Spoorstraat • Winterswijk
www.synagogewinterswijk.nl

Chanoeka of חנוכה

is het feest van het licht

De kaarsen worden aangestoken, rabbijn Binyomin Jacobs vertelt en de vermaarde Cantor Baruch Chauskin zingt. Een speciale avond in de sjoel van Winterswijk, een bijzondere manier om een deel van de joodse cultuur te leren kennen.

• donderdag 10 december 19.30 uur
• synagoge Spoorstraat Winterswijk
• toegang alleen donateurs en genodigden
• Mr. F.W. Voorink Stichting
• aanmelden via info@synagogewinterswijk.nl
• een vrijwillige bijdrage is welkom

Het gebouw en de tuin

- De geluidsinstallatie is aangeschaft met financiële steun van diverse serviceclubs.
- In het najaar is in de tuin een appelboompje geplant, waar in de toekomst zoete appeltjes aan komen.

